



## EDİTÖRÜN MESAJI



Dinî masallarla uyutulan yoksul halkın *“Brakinız yapsınlar!”* mottosuyla izinden gittiği eko-dinsel teori sayesinde bugünlere gelen AKP iktidarı, Fransa'nın 1789 Devriminden önceki çağını yaşıyor adeta. Günümüzün *Sünni Marie Antoinette*'i olarak değerlendirebileceğimiz AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geçtiğimiz günlerde *“Ekmek bulamazlarsa pasta yesinler”* benzeri bir açıklamada bulunarak bu çağı başlatmış oldu.

Emine Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen **“Gıdanı Korumaya Sahip Çık”** kampanyasının etkinliğine katıldı. Konuşmasında İmam Gazali'nin sözlerinden alıntı yaparak, *“yemek yiyen kişinin, küçük lokmalarla yemesi ve ağzındaki bitmeden, elini diğerine uzatmaması gerektiğine”* işaret etti. Ayrıca 1100 odalı Sarayda yaşayan biri olarak şu dahiyane tasarruf tedbirini açıkladı: **“Porsiyonlarımızı küçültelim.”** Dahası geçen yıl başlatılan kampanyanın, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çok ucuza mal edilebileceği hâlde 4 milyon TL'ye doğrudan temin yoluyla *desiBel Ajans* adlı bir şirkete yaptırıldığı ortaya çıktı.

*“Porsiyonlarımızı küçültelim”* diyen Emine Erdoğan'ın Aksaray'daki mutfak harcamaları, bu ödmeden daha da dikkat çekici. soL'un haberine göre, yıllık maliyeti **3,6 milyar TL** ve günlük maliyeti ortalama **10 milyon TL** olan Saray'ın, 2018 yılı “beslenme, gıda amaçlı ve mutfakta kullanılan tüketim malzemeleri” harcaması **5 milyon 311 bin TL** olarak kayıtlara geçti. 2019'daki beslenme ve içecek harcamaları ise **4 milyon TL'yi** aşmış durumda. *“Bir lokma bir hırka”* sözünü *“Bir ropdöşambir, bir meyve-i ejder”* olarak evrimleştiren bu mütevazı hayat şartlarına ek olarak, geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın Marmaris'teki yazlık sarayının görselleri paylaşıldı. Bilindiği gibi, 300 odalı *fakir* sarayı 3 yılda tamamlanmış ve 640 milyon TL'ye mal olmuştu. Kısacası karnını açıklıkla doyuran “sefalet şehidi” halkın porsiyonları küçülmeye devam ederken, kimilerinin midesi gitgide büyüyor: *Kiminin lokması parmak hesabı, kiminin damlası ırmak hesabı* misali.

Bunca saray harcamasına ve 176 bin TL maaş alan Bakan yardımcısından 161 bin TL maaş alan AKP'li bürokratlara kadar çifter çifter maaş alan bunca yandaş devlet görevlisine rağmen, Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde imzaladığı kamu kuruluşlarında yapılacak tasarruf genelgesinde, tasarruftan *muaf tutulan* kesim yine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM Genel Sekreterliği oldu. Evet, porsiyonlarımızı küçültmemiz gerekiyor. Nietzsche'nin *Böyle Doyurdu Zerdüşt* isimli kitabında da dediği gibi, *“Bu porsiyonlar bizim ağzımıza göre değil!”*

## YURTTAN HABERLER

### Saatleri Ayarlama Enstitüsü olarak Diyanet



Sosyal hayatın her alanına ideolojik bir salgın gibi yayılan dinci dayatmalar, bu işin *karanlığın nuru* tamamlanıncaya kadar devam edeceğine bizlere her gün hatırlatıyor. Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma, Kültür-Turizm, Ticaret ve İçişleri Bakanlıklarına gönderilmek üzere bir yazı hazırlayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şehirlerarası otobüslerin seyahat sırasındaki molalarının namaz vakitlerine göre ayarlanmasını talep etti. Erbaş, ideolojik olarak düşmanı olduğu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinden medet umduğu ve kendi zihniyetini çürüttüğü *“Şehirlerarası Otobüs Seyahatlerinde Mola Düzenlemesi”* başlıklı yazıda şu ifadeleri kullandı: *“Vatandaşlarımız tarafından şehirlerarası otobüs seyahatlerinde molaların, namaz vakitlerinin dikkate alınarak belirlenmesi ve namazların vaktinde edasını sağlamak için makul bir süre ayrılması konusunda Başkanlığımıza yoğun talepler gelmektedir. Bu itibarla; Bakanlığınızca yapılabilecek düzenlemelerin değerlendirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini saygılarıyla arz ederim.”*

Tanrısal buyruklar öne sürülerek insan haklarına yapılan bu ilahi darbe girişimine, toplumun farklı kesimlerinden tepkiler geldi. Erbaş'ın bu gayri insani talebini değerlendiren İlahiyatçı Cemil Kılıç şöyle dedi: *“Birtakım toplumsal düzenlemelerin sadece belli bir inanca göre gerçekleştirilmesi adil olmaz. Bu talep İslami bir talep olmaktan ziyade teokratik devlet ideolojisinin bir talebi olarak değerlendirilebilir. Bu talep ayrıca, insan haklarına aykırıdır. Bütün topluma ‘Bizim inandığımız gibi hayatınızı düzenlemek zorundasınız’ dayatmasıdır.”*

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan bir diğer isim, Eski İstanbul Baro Başkanı Turgut Kazan'dı. Diyanet'in, bu tarz açıklamalar yapmak yerine, *“insanlar açken 12 yerden maaş alan devlet görevlileri hakkında neden konuşmadığı”* sorusunu gündeme getiren Kazan, açıklamasının devamında şunları söyledi: *“Türkiye anayasasız ve hukuk devleti olmayan bir ülke haline getirildi. Yasa devleti olmasına bile artık razı olacağız ama o da yok. Tam bir fetva devletine dönüştü. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Erken ya da zamanında bir seçim olacak ve Türkiye yeniden hukuk devletini ve laik Cumhuriyeti inşa edecek.”*

Vatandaşların ibadet etme özgürlüğü sekteye uğrayacak diye evhamlanan Diyanet, **insan hakları** konusunda somut adımlar atmaya gerçekten gönüllüyse, vahabi kültürünü dayatmak yerine vatandaşların **ibadet etmeme** özgürlüğüne sahip **olduğunu** da kabul etmelidir. Ancak ne yazık ki Siyasal İslamcıların “insan hakları” denince aklına gelen şey, din dayatmasında vites büyümek. İnsan hakları dil, din, etnik köken ve cinsiyet ayırt etmeksizin herkesi kapsayan bir kavram olmalıdır.

Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: <https://cutt.ly/Xm1hdX0>

### “Selefilikte ben de varım”



MEB'in 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda, pandemi kısıtlamalarının yol açtığı eğitim kaybını telafi etmek, *“uzaktan eğitim faaliyetlerinin sona erdiği yaz tatili döneminde çocukların fiziksel, sosyal-duygusal ve akademik gelişmelerini bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri ile desteklemek”* amacıyla yürürlüğe koyduğu **“Telafide ben de varım”** programının altından Kuran eğitimi çıktı! Söz konusu program, MEB'in resmî yazılarında yer almamasına rağmen birçok okulun programına dahil edildi. İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerine duyurulan faaliyet ve etkinlik listelerinde bulunmamasına karşın, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentin okulları, 5-16 Temmuz tarih aralığını Çocuklar İçin Kur'an-ı Kerim Eğitim Kursu olarak belirledi.

MEB'in resmî kayıtlarına girmeyen Kuran derslerini, okul idarecilerinin yetkisi dışındaki inisiyatifli olarak adlandıran ve bu derslerin hukuki olmadığını vurgulayan İstanbul Eğitim Sen'den Özer Tuncer, gerici program hakkında şu yorumu yaptı: *“Okul idarecileri bunlara uygun davranmamakta ve kendilerinde bulunmayan bir yetkiyi kullanarak, görevleri, yetki alanlarının dışına çıkmaktadır.”*

Hazırlanma biçimine bakılacak olursa, adının “Telafide ben de varım” yerine “Selefilikte ben de varım” olması gereken gerici program hakkında konuşan bir diğer isim de, Ankara Eğitim Sen'den Hüseyin Köklü oldu. Programın pedagojik açıdan uygun olmadığını belirten Köklü şöyle dedi: *“Okul idarecileri açıkça kendilerinde bulunmayan bir yetkiyi kullanmakta, MEB tarafından yayınlanan yazıların ve belirlenen telafi eğitimi uygulama esaslarını aşan bir tutum almaktadır.”*

Gittikçe dincileşen MEB ve şürekâsı Diyanet, laik eğitimi dincileştirerek, kendi parlayabilecekleri bir karanlığı hedefliyor; bu yeşil karanlıkta gerçekleri sorgulamayı unuttu, kolayca yönlendirilebilen cahil bir kitle yaratmanın peşindedir. Laik eğitimde, din afyonunun dozunu artırıyor olmaları işte bundan. Oysa zaten iyi durumda olmayan eğitim sistemimizde gençlerin ihtiyaç duymadığı tek şey, kendilerini zihnen daha da köreltecek ve karanlığı artıracak bir din eğitimidir. Dinci gerici, laiklikle olan savaşına devam ederken toplumdaki her çatlağı hurafelerle doldurmaya çalışıyor; ama herkesin bildiği gibi, öğrencilerin hurafelere değil bilimsel eğitime ihtiyacı var!

Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: <https://cutt.ly/4mlhC4n>



# Durmak yok, aydınlanmaya devam!



Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ten bile uzun süredir devletin başında bulunan Erdoğan liderliğindeki siyasi İslamcı AKP iktidarının, gençler üzerinde çok ciddi bir ideolojik dönüşüme sebep olduğunu biliyoruz. DW Türkçe'den Burcu Karakaş, bu dönüşüme neden olan dinî baskıların toplumdaki izlerini sürmek üzere geçtiğimiz günlerde çok önemli bir röportaja imza attı. Bu röportaj, 2023 ve sonrasında vizyona girecek seküler çağın bir fragmanı niteliğinde.

Röportajda konuşan ilk isim, İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünde okuyan 25 yaşındaki Bekir Gönen. Hem annesinin hem de babasının Menzil tarikatı içinde görev aldığını ifade eden Bekir, şu kritik tespitte bulunuyor: **"Siyasal İslam beni ateizme itti."** Çevresindeki dindar ailelerin çocuklarının çok da inançlı olmadığını, hatta aynı yurttaki camii hocalarının çocuklarının okulda ateizm propagandası yaptığını belirten Bekir, dinci baskılara karşı geliştirilen seküler reflekslerin güzel bir örneği.

İmam Hatipte okuyan 17 yaşındaki Yakup Demirel de dini terk edip aydınlanan bir ateist; kendisi aynı zamanda derneğimizin çok değerli bir gönüllüsü. Annesinin Nurcu cemaatinden olduğunu, kendisinin de geçmişte cübbe ve sarık gibi İslami kıyafetler giydiğini söyleyen Yakup, dinsizleşmesindeki kırılma noktasının, Hawking'in *Zamanın Kısa Tarihi* kitabıyla başladığını söylüyor: *"Evrenin, insanlığın, canlılığın bilimle açıklanabileceğini öğrendim."* Yakup, sınıfında kendisini Müslüman sanan, ama aslında deist olan onlarca genç bulunduğunu ifade ediyor.

Röportajın devamında, dinin sosyal hayattaki etkileri üzerine araştırmalar yapan Marmara Üniversitesi İlahiyat Profesörü Halil Aydınalp, önemli değerlendirmelerde bulunuyor. Gençlerin Siyasal İslamcı bir iktidarın içine doğduklarını ve bir darbe girişimine şahit olduklarını söyleyen Aydınalp, bunun bir domino etkisi yaratarak insanların kurumsal dine olan bağlılıklarını sorgulatmaya başlatmış ve gençlerde çok daha belirgin savrulmalara yol açmış olabileceğini ifade ediyor.

Röportajda dernek yöneticilerimizden Ferial Köseoğlu da konuştu. 2010'dan bu yana Türkiye'deki ateist sayısının artmaya başladığını ve Ateizm Derneği'ne üye olanların %80'inin 20-30 yaş aralığında bulunduğunu belirten Köseoğlu, bu aydınlanmayı bilgiye erişimin kolaylaşmasına ve sosyal medyadaki bilgilendirici paylaşımlara bağladı. Non-teizmin yükselmesindeki en büyük nedenlerden birinin de, hükümetin gençler üzerindeki baskısı olduğunu belirten Köseoğlu, **"Dinci bir gençlik yetiştireceğiz söylemleri, onların başkaldırısına sebep oluyor"** dedi.

Görüldüğü gibi, Siyasal İslamcıların uyguladığı dinî dayatmalar ve "dindar ve kindar" nesil yetiştirme projeleri ters tepiyor. Dinin gerçek yüzünü gören gençler, gerçek ahlaka ve çağdaşıyla ulaşma yolunda her gün biraz daha bilinçleniyor ve sekülerleşiyor. Çünkü "karar" göklerden değil, sekülerizmin göğü olan akıldan geliyor. Nazım'ın sözlerine kulak verelim: *"Akın var güneşe akın! Güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın!"*

Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: <https://cutt.ly/smljaou>

# DÜNYADAN HABERLER

## Tanrı'nın cehennemi



Kanada dinci ve asimilasyoncu geçmişle yüzleşiyor. Köklerini ırkçı ve istismarcı bir karanlıktan alan bir ateş ağacına benzeyen yanmış kiliseler, "kutsallara" karşı isyanın meyvesini veriyor son günlerde.

21 Haziran 1890'da Roma Katolik Kilisesi tarafından kurulan ve 1978'de kapatılan Kamloops Kızılderili Yatılı Okulunun bahçesinde, kalıntılardan bazıları üç yaşındaki çocuklara ait olduğu tespit edilen 215 çocuğa ait ceset kalıntıları bulunmuştu. 24 Haziran'da yine Kanada'nın Saskatchewan eyaletindeki Marieval Kızılderili Yatılı Kilise Okuluna ait bölgede ortaya çıkarılan ve resmî kayıtlarda olmayan mezarlarda da, 751 çocuğa ait ceset kalıntıları tespit edilmişti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, söz konusu haberleri ve eski yatılı kilise okulları uygulamasını *"Kanada tarihinin en karanlık bölümlerinden biri"* olarak tanımlamış ve **"Bunlar yerli halkların karşılaştığı adaletsizliğin utanç verici bir hatırlatıcısıdır."** ifadesini kullanmıştı.

Dinci vahşetin izlerinin gün yüzüne çıkmasından ve Kanada'nın British Columbia eyaletinde Kamloops Yatılı Kilise Okuluna 200 kilometre uzaklıktaki iki ayrı tarihî kilisenin kundaklanarak yakılmasından sonra, geçtiğimiz günlerde de Yukarı Similkameen Kızılderili Grubu topraklarındaki Saint Ann Kilisesi ve Aşağı Similkameen Kızılderili Birliği topraklarındaki Chopaka Kilisesi ateşe verildi. Polis yaptığı incelemelerde yangınların kimin tarafından ve neden çıkarıldığı tespit edilemedi. Fakat söz konusu yangınların, zorla Hristiyanlaştırılmış ve asimile edilmiş bine yakın çocuğa ait ceset kalıntılarının kilise topraklarında bulunmasından ve bu kalıntıların halkta öfke patlamasına neden olmasından sonra çıkması dikkat çekiciydi. Şüpheli yangınlara ilaveten, toplu mezarları protesto etmek için Winnipeg kentindeki Manitoba Yasama Meclisinde toplanan ve *"Her Çocuk Önemlidir"* mitingi düzenleyen yüzlerce protestocu, *"Bir zamanlar çocuktuk!"* sloganları atarak Kraliçe Victoria ve Kraliçe II. Elizabeth'e ait heykelleri yıktı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde açıklama yapan, topraklarında çocuk mezarlarının bulunduğu iki okul da dahil olmak üzere 48 okul işleten Mary Immaculate Katolik Misyoner Oblates isimli kuruluş, Kızılderili soykırımına ilişkin ellerindeki tüm belgeleri yayınlacağını duyurdu. Geçtiğimiz hafta çıkan yangınlara inanmadıklarını ve öfkelenediklerini belirten Aşağı Similkameen Kızılderili Konseyi ise şu açıklamayı yaptı: **"Bu olaylar, kilisede kaybolan köklerini arayanlar için derinden hissedilecek. Bu durum, yaşadığımız nesiller arası travmanın bir belirtisidir."**

Dine dayalı akıl tutulmasının karanlığını dağıtan bu kilise yangınlarını görmek, ne üzücüdür ki akla Buenaventura Durruti'nin şu sözünü getiriyor: *"İşığıyla aydınlatan tek kilise, alevler içinde yanan kilisedir."*

Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: <https://cutt.ly/lmlgguB>

## Rahipten asitli saldırı

Adı açıklanmayan bir Yunan Ortodoks rahip, 2018 yılında üzerinde 1,8 gram kokain taşıdığı için polis tarafından tutuklanmıştı. Geçtiğimiz Haziran ayında yedi piskoposun oluşan bir komite, söz konusu rahibin kiliseden ihraç edilmesini görüşmek üzere toplandı. Ancak bu görüşme sırasında çok enteresan bir olay gerçekleşti: Rahibimiz duruşma esnasında yanında taşıdığı kostik asitle salondaki insanlara saldırdı. Asit saldırısında yaralanan 11 kişiden 7'si hastaneye kaldırıldı, 3 kişinin durumunun ise ağır olduğu bildirildi; doktorlar, saldırıya uğrayan piskoposlarda ciddi yaralanma meydana gelmediğini belirtti. Saldırının ardından kendisi de yaralanan failin avukatı, rahibin bu olaydan derin bir üzüntü duyduğunu ifade etti. Avukat yaptığı açıklamada, müvekkilinin ağır bir depresyonda olduğunu ve duruşmadan bir ay önce intihara kalkıştığını söyledi. Ancak daha sonra, söz konusu rahibin benzer bir saldırı vakasına daha konu olduğu ortaya çıktı. Meğer saldırgan rahip, orta yaşlı bir kadını sopayla dövme teşebbüsü ve hırpalama suçundan 2015 yılında tutuklanmış!



Laik bir devlet olmayan Yunanistan'da Kilisenin mal varlığı tam olarak bilinmiyor. Ancak 2011 yılında France24'ün yaptığı habere göre, Yunan Ortodoks Kilisesinin 700 milyar Euro değerinde mal varlığı olduğu iddia ediliyor. Reuters'in 2011 yılında yayımladığı habere göre, Yunan halkına yıllık 268 milyon Euro'ya mal olan Kilise, 2011'de sadece 1,3 milyon Euro vergi ödemiş bulunuyor. Yunanistan'ın 2011'de yaşadığı ekonomik kriz sırasında ihtiyaç sahiplerine çorba dağıtmak gibi minimal yardımlarda bulunan Yunan Ortodoks Kilisesi, mal varlığının yarısıyla bile Yunanistan'ı borçsuz bir devlet hâline getirebilecekken, halkından aldıklarını halkına geri vermekten imtina ediyor. Bu nedenle Yunan halkı, Kilisenin vergilendirilmesi yönünde çalışmalar başlattı, ancak bu girişimler henüz sonuç vermiş değil.

Kokain taşımaktan suçlandığı davada asitli saldırıda bulunan söz konusu rahip örneğinde olduğu gibi, suça yatkın kişilerin dincilerin arasından çıkması, manidar olmakla birlikte hiç de şaşırtıcı değil. Ne de olsa **din, iyiliğin ölümlü ve kötülüğün legalleşmesidir.**



## BİZE ULAŞIN

E-Bültenimizde yer vermemizi  
istediğiniz haberleri  
[iletisim@ateizmderneği.org.tr](mailto:iletisim@ateizmderneği.org.tr)  
adresine yollayarak önerilerinizi  
bizimle paylaşabilirsiniz.

### Ateizm Derneği

Çağrı Merkezi

+90 (850) 840 2337

 **Ateizm Derneği**  
Artık Yalnız Değiliz

